



**Bijbeltekst:** Jeremia 28:1-15; 29:1-14

**Bijbelcommentaar:** Profeten en Koningen, hoofdstuk 37

## Les 3: Israel accepteert de gevolgen van hun fouten

Photo Getty Images



### UITGELICHT

Tot het einde toe zullen mensen opstaan om verwarring en opstand te zaaien onder hen die voorgeven de ware God te vertegenwoordigen. Zij die leugens voorzeggen, zullen de mensen aanmoedigen zonde te zien als iets onbelangrijks. Als de vreselijke gevolgen van hun boze daden openbaar worden, zullen ze trachten om zo mogelijk hen die hen getrouw gewaarschuwd hebben, aansprakelijk te stellen voor hun moeilijkheden, zoals de Joden Jeremia de schuld gaven van hun tegenspoeden. Maar even zeker als de woorden van Jehova door zijn profeet vroeger gerechtvaardigd werden, zullen zijn boodschappen nu bevestigd worden.

*Profeten en Koningen, pagina 267*

### KERNTEKST

Dit is de waarheid: U zult zeventig jaar in Babel blijven. Maar daarna zal Ik komen en alle goede dingen voor u doen, die Ik heb beloofd en u weer naar uw vaderland terugbrengen. Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

**Jeremia 29:10, 11**

## WAT DENK JE ERVAN?

Slechte keuzes leiden tot ongunstige gevolgen. Als mens willen wij vaak andere manieren vinden om met onze situatie om te kunnen gaan, in plaats van het probleem zelf aan te pakken. Welke methode van ontkenning, denk je, dat het meest voorkomt? Rangschik de antwoorden aan de hand van je eigen neigingen en reacties. (1 = het meest voorkomend; 5 = het minst voorkomend).

Als mijn handelingen onaangename omstandigheden veroorzaken, ben ik geneigd om:

- \_\_\_ Mijn eigen handelen te vergelijken met de meest gruwelijke handelingen van anderen.
- \_\_\_ Wat er mis is te minimaliseren.
- \_\_\_ De waarheid te vermijden door de tijd te vullen met druk gedrag.
- \_\_\_ Alternatieve perspectieven te overwegen.
- \_\_\_ De focus te leggen op de schijnbaar veroordelende geest van mijn onderdrukkers.

## WIST JE DAT?

Mannen die verantwoordelijkheden hebben te dragen in de zaak van Christus, behoren mannen van gebed en nederigheid te zijn. Zij moeten zo handelen in alle zaken met hun broeders als door de Heilige Geest geleid. Zij dienen een voorbeeld in rechtvaardigheid te zijn.

*Ellen G. White, Christian Leadership, pagina 52*

Houd vast aan de waarheid, de kostbare, heiligende waarheid. Dan verkeer je in gunstig gezelschap, en de hoogste mate van intelligentie leid je in je daden. Je bent een schouwspel voor

de wereld, voor engelen en voor mensen.—Idem pagina 64. Een levend geloof zal energie geven. De geestdrift van een leider zal in grote mate weerspiegeld worden in het volk.

*Ellen G. White, Christian Leadership, pagina 22*



## HET VERHAAL

Dit is de tekst van de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem naar de overlevende oudsten onder de ballingen en de priesters, de profeten en al het andere volk had gestuurd dat Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babylon in ballingschap had vervoerd. (Dit was nadat koning Jojachin en de koningin-moeder, de gerechtsambtenaren en de leiders van Juda en Jeruzalem, de geschoolde arbeiders en de ambachtslieden uit Jeruzalem in ballingschap waren gegaan.)

Hij vertrouwde de brief toe aan Elasa, de zoon van Safan, en aan Gemariah, de zoon van Hilkiah, die Zedekia, de koning van Juda, naar koning Nebukadnezar in Babylon zond. Het zei:

Dit is wat de Heere. . . , de God van Israël, zegt tot allen die Ik in ballingschap heb vervoerd van Jeruzalem naar Babylon:

Bouw huizen en woon erin; leg tuinen aan en eet wat ze produceren. Trouw en heb zonen en dochters; vind vrouwen voor je zonen en geef je dochters ten huwelijk, zodat ook zij zonen en dochters kunnen hebben. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek ook de vrede en voorspoed van de stad waarnaar Ik je in ballingschap heb gebracht. Bid erom tot de Heer, want als het voorspoedig is, zult u ook voorspoedig zijn.

Ja, dit is wat de Heere. . . , de God van Israël, zegt: Laat de profeten en waarzeggers onder u u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen. Ze profeteren leugens tegen u in Mijn Naam. Ik heb ze niet gezonden, verklaart de Heer.

Dit is wat de Heer zegt: Wanneer zeventig jaar zijn voltooid voor Babylon, zal Ik naar je toe komen en Mijn goede belofte nakomen om je terug te brengen naar deze plaats. Want Ik ken de plannen die Ik voor u heb, verklaart de Heer, plannen om u te laten bloeien en u niet te schaden, plannen om u hoop en een toekomst te geven. Dan zult u Mij aanroepen en tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden als u Mij met heel uw hart zoekt. Ik zal door u worden gevonden, verklaart de Heer, en zal u terugbrengen uit gevangenschap. Ik zal u verzamelen uit alle naties en plaatsen waar Ik u heb verbannen, verklaart de Heer, en zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gebracht.

**Jeremia 29:1-14**

## UIT HET VERHAAL

Terwijl je dit gedeelte van de Schrift leest, onderstreept dan de onderdelen waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn. Schrijf op wat volgens jou de belangrijkste punten in het verhaal zijn en de ideeën die ze overbrengen.

Omcirkel de mensen die in deze passage worden genoemd en probeer te identificeren wie ze zijn en wat hun bijdrage is aan het verhaal.

Zet een rechthoek om de woorden of zinsdelen die in deze passage worden herhaald. Is er in dit verhaal een. . .

- waarheid om te geloven?
- belofte te claimen?
- gedrag om over te nemen?

Volgens vers 2 werd deze boodschap overgebracht nadat de kinderen van God in ballingschap waren gegaan. Waarom denk je dat de boodschap van troost en belofte komt nadat ze gevangen zijn genomen?




---



---



---

Waarom denk je dat dit gedeelte in de Bijbel staat?




---



---



---

Welke boodschap heeft God voor jou in dit verhaal?




---



---



---

Schrijf in een zin op wat je denkt dat het goede nieuws in deze passage is.




---



---



---

## PUNCHLINES

Want Ik ben met u en zal u redden, zegt de HERE. Ik zal de volken waarheen Ik u heb gestuurd volledig vernietigen, maar u zal Ik niet uitroeien; Ik zal u straffen; nee, ongestraft zult u er niet vanaf komen.

**Jeremia 30:11**

Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen.

**Hebreeën 12:11**

Ik ben heel streng voor de mensen die Ik liefheb. Ik straf u net zo lang totdat u niet meer onverschillig bent en tot inkeer komt.

**Openbaring 3:19**

Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed. Wordt daarom niet boos als de Almachtige je om je zonde straft.

**Job 5:17**

U verlost een volk dat in nood is, maar veracht trotse mensen.

**Psalms 18:28**

## DIEPER INZICHT

God neemt de mensen zoals ze zijn, en onderwijst hen voor Zijn dienst als ze zich aan Hem overgeven. . . . Onder begeleiding van de Heilige Geest wordt het verstand van hem die zonder voorbehoud is toegewijd aan God harmonieus ontwikkelt en versterkt om Gods wil te begrijpen en om de eisen van God te vervullen. Het zwakke en zwalkende karakter ontwikkelt zich tot een standvastig en krachtig karakter.

**Ellen G. White, Gospel Workers, pagina 285**

Allen die in deze wereld God of de mens trouw dienen, ontvangen een voorbereidende opleiding in de school van het lijden. Hoe zwaarder de opdracht en hoe verhevener de dienst, des te ernstiger is de beproeving en de tucht.

**Ellen G. White, Karaktervorming, pagina 151**

# MAKING IT REAL

## Sabbat

Lees Hebreëën 12:11

Bespreek de opdracht bij *Wat Denk je Ervan?* in combinatie met de tekst van vandaag. . Wat zegt deze passage over de manier waarop we omgaan met discipline? Waarom denk je dat het zo gemakkelijk is om een andere manier te vinden in plaats van discipline onder ogen te zien?



---

---

---

---

---

---

---

## Zondag

Lees Job 5:17

Lees *Het Verhaal* en denk na over de vragen *Uit het verhaal*. Welke elementen zijn nieuw voor jou en welke inzichten heb je erdoor gekregen?



---

---

---

---

---

---

---

Denk je dat als we het grote plaatje van Gods wil zouden zien, we tegenspoed beter zouden omarmen, of denk je dat we ons zouden afkeren van de uitdagingen die voor ons liggen?



---

---

---

---

---

---

---

## Maandag

Lees Jeremia 29:10, 11

Lees de *Kerntekst* van deze week en denk erover na. Hoewel deze belofte één van de bekendste passages uit de Schrift is, komt de boodschap van hoop als een voorloper van 70 jaar onderwerping aan Babylon. Hoe verandert het kennen van de context van deze belofte de impact van de passage op jou persoonlijk?



---

---

---

---

---

---

---

## Dinsdag

Lees Jakobus 4:17

In *Uitgelicht* verwijst Ellen White naar de manier waarop mensen aan het einde der tijden 'de zonde als een licht ding zullen beschouwen'. Zie je dat zij gelijk had in hoe de wereld vandaag is? Op welke gebieden ervaar jij dat de wereld de zondigheid van zonde minimaliseert? Ken jij heden ten dage grote leiders die de zonde benoemen en er toch in slagen Gods wil na te leven?



---

---

---

---

---

---

---

# Les 3

## Woensdag

Lees de *Punch Lines* in de les van deze week en identificeer de passage die vandaag tot jou spreekt. Waarom is deze tekst nu zo op jou van toepassing? Wat denk je dat God tegen je probeert te zeggen?

Blijf nadenken over de passages over hoe we groeien door discipline en vraag God om je de kans te geven om deze week je inzichten met iemand anders te delen.



---

---

---

---

---

## Donderdag

### Lees Psalm 18:28

In de les van deze week zijn er valse profeten die proberen het volk van God te overtuigen om hun behoefte aan discipline te minimaliseren en Gods plan voor hun groei te ondermijnen. Hun boodschap was populair en gemakkelijker te ontvangen dan die van Jeremia, maar helemaal niet waar. Identificeer enkele stemmen die 'valse profeten' in je leven zijn - stemmen die je aansporen de gemakkelijke weg te nemen in plaats van de juiste. Misschien heb je een goede vriend die worstelt met eerlijkheid, of merk je dat je worstelt met gewoonten of verleidingen die je focus op Christus doen ontsporen. Meet die stemmen tegen de belofte van God in de *Kerntekst* en kies resoluut om met God te wandelen, ook al lijkt de toekomst misschien onaangenaam. Ontdek zelf dat Gods belofte zeker is!



---

---

---

---

## Vrijdag

### Lees Openbaring 3:19

Denk na over de manier waarop God je door leerfases heeft geleid die, hoewel niet prettig, voor echte verandering en groei in je leven hebben gezorgd. Misschien kun je jezelf vergelijken met een persoon in de Schrift die een soortgelijke reis heeft gemaakt. Als we de aard en het doel van Gods discipline begrijpen, wordt ons vertrouwen in God en onze loyaliteit aan Zijn zaak in ons leven groter.



---

---

---

---

---