



Waar was God?

Het was een rustige herfstmorgen in Ohio, ik stapte in mijn oude Chevrolet pickup om naar kantoor te gaan en deed de radio aan op het lokale nieuwsstation. Mijn gebruikelijke commentator sprak niet. De stemmen klonken verward en geschokt. "Terroristen zijn met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon gevlogen," zei de commentator. "Gebouwen zijn ingestort. Duizenden zijn gestorven." Het leek net het verhaal van één of andere thriller. Wat gaat er nu gebeuren? Jaren van droefheid. Gebroken harten die niet meer zullen helen. Onze wereld zal nooit meer zo zeker en veilig voelen als voorheen. Eén vraag blijft telkens weer terug komen in mijn gedachten: 'Waar was God?'

Jezus stelde net zo'n vraag toen Hij voor Zijn eigen executie stond. "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" riep Hij uit. Hij vroeg zich af of dit drama een bedoeling had.

God was er

Het mag misschien moeilijk zijn dit nu te accepteren, maar alsjeblieft geloof me: God was er, al die tijd. Toen de kapers hun plannen maakten, toen zij de vliegtuigen kaaptten en in de gebouwen vlogen en duizenden doodden. God was er. Ik bedoel niet dat Hij de kapers hielp, Hij was met hun slachtoffers.

Ik weet dat dit waar is, want Jezus heeft die belofte gedaan.

"Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matteüs 28:20)

"Het is leuk als je zegt dat Hij er is, klaagde één van mijn vrienden de dag na de tragedie, maar waarom deed Hij er dan niks aan?"

Hoe kunnen wij weten dat Hij dat niet gedaan heeft?

Ik denk dat zonder de tussenkomst van God, de gebeurtenissen in New York en Washington, veel en veel erger zouden zijn geweest. Het kwaad is een overweldigende kracht dat niets anders wil dan de complete ondergang van alle mensen.

Het beeld dat de Bijbel geeft laat duidelijk zien dat God deze kracht beperkt. In het boek Openbaring worden vier engelen beschreven die de vier winden van de aarde vasthouden, en een engel van de hemel spoort hen aan, "Laat de winden niet los zodat ze schade aan de aarde zullen toebrengen."

God beschermt de wereld tegen het kwaad.

God's oorlog

President Bush noemde de verwoesting van de Twin Towers in New York een oorlogsdaad. God is ook in oorlog, en Hij heeft een tegenstander – een geniepige terrorist die satan heet.

Die oorlog is onzichtbaar voor ons, maar is aan de gang terwijl je deze woorden leest. Het is de heerschappij van God over het universum waar het in deze oorlog over gaat.

Satan beschrijft God als een tiran. Om dit te bewijzen, probeert hij zelfzuchtige verlangens in ons op te wekken en probeert hij kwade gedachten in ons te vormen.

God verzekert ons dat satan een leugenaar is en dat hij probeert alles kapot te maken. God heeft zijn onzelfzuchtige liefde laten zien door Zijn Zoon te geven, om voor ons aan het kruis te sterven.

Jij en ik moeten kiezen tussen God en satan. Om deze keuze die we hebben, werkelijk onze eigen keuze te laten zijn – dat is oprecht en ongedwongen – heeft God ons de grote verantwoordelijkheid van de vrijheid gegeven, om te kiezen tussen het goede en het kwade. Alleen op die manier kan God de beschuldiging weerstaan dat Hij ons zou dwingen met Zijn superieure kracht. Het paradoxale is, dat vrijheid betekent dat wij de meest gruwelijke zonden kunnen begaan.

Misbruik van vrijheid

Zou het ons dan mogen verbazen, dat sommige mensen ervoor kiezen de meest gruwelijke dingen te doen – zoals met vliegtuigen vol met passagiers in gebouwen vol met mensen te vliegen?

Het lijkt er nu op dat satan aan de winnende hand is in deze oorlog, want hij wint schrikwekkend veel veldslagen. Soms zijn de slagen die hij wint heel pijnlijk en verwoestend.

Dat gebeurde in het World Trade Center en het Pentagon.

Op meer persoonlijk vlak, gebeurt dat als een jonge moeder dood gaat aan kanker, als een huwelijk kapot gaat, als een kind verongelukt, als een dief inbreekt in een huis en steelt. Al deze dingen vertellen maar één ding: satan vecht nog steeds tegen God, en soms – vele vaker dan we zouden willen – wint hij een veldslag. God verzekert ons dat Hij aan het einde de oorlog zal winnen. Het boek Openbaring beschrijft een tijd dat een Ruiters op een wit paars verschijnt met hemelse legers – miljoenen en miljoenen engelen – die Hem volgen. De Generaal op het witte paard is niemand anders dan Jezus Christus, verschijnende bij Zijn tweede komst! Dan is Zijn geduld met satans terrorisme tot een einde gekomen.

De veldslag zal dan niet lang duren. Satan en al zijn kwade volgelingen worden overwonnen en hij wordt zelf gevangen genomen “opdat hij de volkeren niet meer zal verleiden.” (Openbaring 20:3)

De vernietiging van het kwaad zal volledig zijn als satan duizend jaar later, wordt geworpen in een poel van brandend zwavel en vuur dat van de hemel komt en dat hem, en al zijn volgelingen, zal verteren (Openbaring 20: 9,10 + 21:8).

Dat zal het einde zijn van terrorisme. Het zal het einde zijn van oorlog, haat, etnische zuiveringen, genocide, moord en zelfmoord. Het zal het einde zijn van alle pijnlijke, droevige dingen, groot en klein, waardoor satan ons heeft laten lijden.

De Bijbel belooft dat zonde nooit meer terugkomt (Nahum 1:9), want God maakt alle dingen nieuw, ook ons. “Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.” (Openbaring 21:4)

Geciteerde teksten: NBG-vertaling

Waarom zijn sommige gered, anderen niet?

Je hebt vast wel op het nieuws gehoord dat sommige mensen op een wonderbaarlijke wijze zijn ontkomen uit het World Trade Center en het Pentagon – men toch zijn duizenden anderen gestorven. Waarom overkomt sommigen een wonder en anderen niet?

Volledig bevredigende antwoorden op vragen zoals deze bestaan niet. We moeten niet vergeten dat tegen het einde, de kracht van wonderen – en de redenen daarvoor – voorbehouden zijn aan God en aan God alleen.

“Klaag niet,” zegt een Bijbelschrijver, “want God is in de hemel en u bent op aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn.”

Als we met omstandigheden als deze te maken krijgen, moeten we erop vertrouwen dat we de redenen die we nu niet kennen pas te weten komen in de hemel, wanneer we het van aangezicht tot aangezicht aan God kunnen vragen.

We hoeven nu alleen maar te geloven dat als alle dingen op deze aarde tot een einde zijn gekomen. Wanneer we terug kijken naar deze aarde vanuit de hemel merken we dat “het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” (Romeinen 8:18)

1 Parafraze van Prediker 5: 1